

CUMHURİYETİMİZİN MİMARİ: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Aslınur İDİZ*

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, modern Türkiye'nin ulu önderi Mustafa Kemal Paşa, liderliği ve vizyonu ile ulusun bağımsızlığını, modernleşmesini ve ilerlemesini sağlamıştır. Atatürk sadece bir siyasetçi değil; aynı zamanda devrimci bir asker ve vizyon sahibi bir lider olarak Türk milletinin gönlünde eşsiz bir yer edinmiştir. Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışının ardından 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak açılan derin boşluğu doldurmuş, ulusa yeni bir yön vererek Türk milletinin bağımsızlığını ve çağdaş bir devletin oluşturulmasını hedeflemiştir. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmış, 1921 yılında mareşal rütbesini ve gazi unvanını alarak milletinin bağımsızlığı için çabaladığı bu mücadele sürecinde halkın güvenini kazanmıştır.

Atatürk, sadece askerî zaferlerle değil aynı zamanda eğitim, dil, hukuk ve toplumsal yapıda gerçekleştirilen devrimlerle de Türkiye'yi çağdaş bir ulus hâline getirmiştir. Örneğin; okuryazarlık seviyesini artırmak için okullar açtırmış, eğitim sistemini çağdaş ilkelere uygun hâle getirmeyi hedeflemiştir. Bununla birlikte bilim, sanat ve kültürü teşvik etmiştir. Üniversitelerin kurulmasıyla birlikte bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önü açılmıştır. Atatürk, Türk milletini hemen her alanda dünyanın örnek göstereceği kimseler hâline getirmeyi hedeflemiştir. Türk toplumunu modernleştirmek amacıyla Latin alfabesini kabul etmiş, henüz birçok ülkede kadınlara neredeyse hiçbir hak tanınmamışken milletinin kadınlara eşit haklar tanımış, eğitim ve çalışma hayatında eşitlik ilkesini benimsemiştir. Laiklik ilkesini kabul ederek devletin işleyişini dinden bağımsız kılmış, bu da Türkiye'nin çağdaş bir yönetim anlayışıyla yol almasını sağlamıştır. Din ve devlet işlerinin ayrılması, toplumsal çeşitliliği kucaklayan bir yapı meydana getirmiştir. Yani dili, dini, ırkı fark etmeksizin *“Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.”* (T.C. Anayasası 4.bölüm md.6) ibaresi benimsenmiştir. Onun ölümsüzlüğü sadece Türkiye sınırları içerisinde değil tüm dünyada kabul edilmektedir. Uluslararası alanda barışa, eşitliğe ve modernleşmeye yönelik katkılarıyla, Atatürk, evrensel bir sembol hâline gelmiştir. Türk ulusunun *“Atası”*, sadece Türk milletine değil, tüm insanlığa ilham kaynağı olmuştur. Atatürk, Türk milletinin kalbinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek ve hafızalardan kati surette silinmeyecektir.

Ulu önder, Türk milletinin gelecek nesillere, yeni neferlerine bir ışık gibi doğarak rehberlik etmeye ve ülkenin birlik ve beraberliğini güçlendirerek insanlığın aydınlık geleceğine katkıda bulunmaya devam edecektir.

“Türk gençliği, beni görmek değil, benim fikirlerimi, benim eserimi yükseltmek istemelidir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

* Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Birinci Sınıf Öğrencisi