

TÜRKİYE'YE GELEN AFGAN VE SURİYELİ GÖÇMENLER

Elif Mısra GÖNEN*

Türkiye’de 2022 yılı ağustos ayı itibariyle Türk vatandaşlığına geçenler de dâhil olmak üzere 8,5 milyon civarında mülteci ve kaçak ikamet etmektedir. Bu sayı Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun %10’una denk gelmektedir. Türkiye’deki doğum oranı ortalama 2,3 iken Suriyeli vatandaşların doğum hızı ise 5,3 civarında seyretmektedir. Bu durum ister istemez bir milli tehdit algısı yaratmaktadır. Suriye ve Afganistan’dan Türkiye topraklarına kaçak yollarla ulaşan göçmenler siyasi, ekonomik, kültürel, demografik ve benzeri alanlarda bir tehdit unsuru haline gelmişlerdir. Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından Türkiye’ye gerçekleşen göç dalgası, sosyolojik kırılmalara, milli birlik beraberliğin ve toplum huzurunun bozulmasına sebebiyet vermiştir.

Uzmanlar, göçmenlerin yukarıda bahsedilen alanların yanı sıra sağlık açısından da bir tehdit unsuru oluşturduklarını dile getirmektedirler. Öyle ki göçmenlerin çoğunda hepatit B ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklara rastlanmaktadır. Hatta Sivas’ta yaşayan Afgan uyruklu bir göçmende cüzzam tespit edilmiştir. Fakat ne yazık ki göçmenlerin Türkiye için oluşturdukları tehditler bunlarla sınırlı değildir. Kaçak yollarla Türkiye topraklarına giriş yapan mülteciler, uyarıcılar başta olmak üzere birçok maddeyi ülkeye sokmaktadırlar. Diğer yandan söz konusu kimseler bir güvenlik sorunu oluşturmaktadırlar. Turistlerin göz bebeği olan İstanbul’da son yaşanan patlamadan sorumlu tutulan kişinin bir sığınmacı olduğu bilgisi verilmiştir. Bazı sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi niyetini suistimal ettiği açıktır. Türkler ile Suriye ve Afganistan kökenli vatandaşlar arasındaki kültürel farklılıklar yukarıda açıklandığı üzere pek çok soruna yol açmaktadır.

* Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Üçüncü Sınıf Öğrencisi