

YURT DIŐI DENEYİMİ

Anesa DEMİRİ*

Türkçe öğrenme isteđim aslında lise son sınıftayken başladı çünkü üniversiteyi Türkiye’de okumak istiyordum. Önce kendim çalışmaya başladım; internetten, televizyondan vs. bayağı ilerlettim, sonra Yunus Emre Enstitüsünün yaşadığım şehirde (Prizren, Kosova) olduğunu öğrendim ve bir gün dil merkezine gidip kaydımı yaptım. Birkaç ay eğitim aldıktan sonra sınava girdim ve Türkiye’ye yaz okuluna gitme hakkı kazandım. Yaz okulu altı hafta sürdü. Benim gittiğim şehir Bolu’ydu ve orada 6 hafta boyunca Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Türk Dili eğitimi aldım.

Kampa giderken yalnız olmama rağmen havalimanında valizimi aldıktan sonra lobiye çıktım. Bir Yunus Emre çalışanı çıktığım lobide beni bekliyordu. Diğer öğrencilerle birlikte bizi kampüse götüren bir şoförümüz vardı. Ayrıca dönerken de aynı şekilde havalimanına kadar götüren çalışanları vardı. Konaklamaya gelince, içinde kaldığımız birkaç konut vardı ve çoğunlukla çift kişilik odalar vardı. Konakladığımız yerde kahvaltı ve akşam yemeđini, okulda ise öğle yemeđi yedik. Tüm öğünler için çok çeşitli yemekler, salatalar, meyveler ve her zaman tatlı vardı, bu yüzden herkese hitap ediyordu. Tüm çalışanlar genç, çok enerjik ve herkese karşı çok nazikti. Onlarla beraber de çok güzel vakit geçirdik. Bizi rahatsız edecek herhangi bir şey için onlardan her zaman yardım isteyebiliyorduk.

Derslerde ülkeleri tanıtmak, güncel sorunlar gibi çeşitli dünya meselelerinde çok fazla konu konuştuk. Sunum, ekip çalışması, müzakere, ikna gibi iş dünyasında ihtiyaç duyduğumuz beceriler üzerinde de çalıştık. Bu programla ilgili en iyi olan şey, derslerde diğer kültürler hakkında çok şey öğrendim, ülkem için normal olabilecek bir şeyin diğerlerinden tamamen farklı olduğunu fark ettim. Harika organize edilmişlerdi, tüm öğretim üyeleri yetkindi, sınıflar interaktif ve her zaman tüm öğrenciler katıldı, konuşma ve tartışmalarla yönlendirildik. Kelime hazinesi üzerinde çok fazla çalışma yaptık. Öğrenciler dil seviyelerine göre gruplara yerleştirildi, böylece kimse kısıtlanmadı ve sınıflar herkesin seviyesine göre ayarlandı. Okulun genel izlenimi harika, tüm akademisyenler çok çalışıyor ve tüm sınıflar sıkıcı olmayacak ve zaman çabuk geçecek şekilde iyi planlanmıştı.. Bunun dışında Türk kültürünü tanıma şansım oldu Karadeniz, İç Anadolu, Ege’nin bir kısmı gibi birçok yeri görme şansım oldu.

Sonuç olarak Bolu’daki yaz okulu deneyimim unutulmaz. Farklı ülkelerden birçok insanla tanıştım. Arkadaşlıklar çok çabuk kazanılıyor çünkü gelen herkes çok açık ve cana yakındı. Sadece Türkçe seviyemi inanılmaz derecede geliştirmekle kalmadım, aynı zamanda dünyanın her yerinden birçok iyi arkadaş edindim ki bu daha da önemli. Çünkü şimdi nereye gidersem arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Getirdiđi tüm deneyimlerden dolayı herkese bir yaz okuluna gitmesini tavsiye ederim.

* Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencisi