

# IRKÇILIK

Nebahat GÖREN\*

Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük'e göre ırk kavramı; “*kalımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insan topluluğu*” anlamına gelmektedir. Gene **mefhım** “*etnik kökenlerine göre insanların sınıflandırıldıkları*” sistemdir. En yalın şekilde ise “*soy*” olarak tanımlanabilir. Irkçılık ise sahip olunan soyu diğer tüm soylardan üstün görme anlamına gelir. İnsanların fiziksel veya fizyolojik farklılıkları da pek çok ırk ayrımını beraberinde getirmiştir. Ten rengi, dil, din, milliyet, yaşanan coğrafya ve daha birçok faktör insanların tarih boyunca ayrımcılık yapmalarına sebep olmuştur.

Tarihsel çerçeveden bakıldığında ırkçılık ile birçok örneği rastlanmaktadır. Bunlardan en bilineni ise beyaz insanların siyahiler üzerinde etkin kıldıkları ırkçılık propagandasıdır. Bilindiği üzere Amerika, Avrupalılar tarafından keşfedilmiştir. Bu keşiften önce Avrupalılar, Afrika'ya medeniyet getirmek için gitmiştir ancak daha sonra bu bölgenin kaynaklarına, iş gücüne ve pazarlarına el koymuştur. Yine halkın sosyo-kültürel özelliklerini baskı altına alarak sömürmüşlerdir. Amerika'nın keşfinden sonra ise Afrikalıları Amerika'ya getirmişlerdir. Ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulan Amerika'da siyahileri ağır işlerde çalıştırmış, köle pazarlarında satılmış ve türlü işkencelere maruz bırakmışlardır. Bu ayrımcı tavırları siyahiler ile beyaz insanları aynı bölgede yaşatmayacak kadar üst seviyede gerçekleştirmiştir. Avrupalıların sergilediği bu ayrımcı tutum ten renginden kaynaklanıyor gibi görülmeye başlanmıştır. Yıllardır sömürmeleri zengin-fakir, güçlü-güçsüz, farklı örf adet ve ekonomik güç gibi pek çok farklı sebeplere dayanmaktadır. İnsanların ırkçılık yapması için çok ufak farklılıkların olması bile yetebilmektedir. Bu ufak farklılıklardan dolayı tarih, işkenceden ziyade milyonlarca ölüme, katliama şahit olmuştur.

Tarihin şahit olduğu bir başka ırkçılık politikası ise Nazi Almanya'sında uygulanmıştır. Nazi Almanyası, Adolf Hilter'in diktatörlüğünde ve tek parti rejimine dayanan bir yönetimdir. Ayrıca bir dönemin en ırkçı ve faşizan ideolojisidir. Başında Hilter'in bulunduğu Naziler, öyle bir ırkçı tutum sergilediler ki tüyleri ürperten, akıl almaz bir Yahudi soykırımını gerçekleştirdiler. Amaçları dünyadaki tüm Yahudileri yok etmek olan Naziler, Yahudilerin din değiştirmesi bile etkili olmamıştır. Naziler toplama kampında topladıkları Yahudileri çocuk, yaşlı, kadın, hasta demeden katletmişlerdir. Kimi Yahudiyi canlı canlı fırına atıp yakarak, kimisini ise gaz odalarına kitleyerek vahşice öldürmüşlerdir. Geriye kalan Yahudilerin ise bu tramvayı atlatması bir hayli güç olmuştur.

Günümüzde ise Avrupa'da özellikle Almanya'da yaşayan Türklere karşı ırkçılık devam etmektedir. Başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri Türklerin yaşadıkları bölgelere saldırıda bulunmuş; yaşadıkları apartmanları yakmışlardır. Keza şu an Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulüm de aynı minvalde düşünülmelidir. Uygur Türklerine ibadet yasağı getirmiş, kadınların kıyafetlerini yırtmış, taciz etmiş ve büyük küçük demeden milyonlarca Türk'e zulüm edilmiştir.

İslam'a karşı yapılan saldırılar ise “İslamofobi” olarak adlandırılır. İslam korkusu anlamına gelen bu ırkçı tutum çok eski zamanlardan beri var olsa da şu sıralar Avrupalıların İslam'a

---

\* Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Birinci Sınıf Öğrencisi

karşı saldırıları fazlaca artmaktadır. Bunun en yakın örneğini 1 yıl önce Yeni Zelanda 'da camilere düzenlenen saldırıdır. Bu saldırıda ise 51 kişi hayatını kaybetmiştir. Irkçılık, insanlığın her döneminde farklı şekillere bürünerek devam etmektedir ve büyük katliamlara sebep olmaktadır. İnsanlar uzaya bile çıkmış fakat ırkçılığı yenememiştir. Bu yüzden ırkçılık geçmişten günümüze en büyük hastalık olmuştur. Bilinmelidir ki ırkçılık cehaletin ürünüdür. Son olarak ırkçılığı Charles Bkowski'nin şu sözleriyle özetleyebiliriz;

*“Hangi çiçek, diğerini "sarı açtı "diye ayıplıyor?*

*Hangi kuş, "farklı ötünce" diğerine yasak koyar?*

*Derisinden, dilinden ötürü öldürülüyor insanlar,*

*Ah insanlar! her şeyi bulup kendini bulamayanlar...”*