

MEZUN KÖŞESİ

Ali Bektaş ÇİFTÇİ*

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne 2010 yılında başlamıştım. Üniversiteye yeni başlayan her öğrenci gibi ben de çok heyecanlıydım. Yeni arkadaşlar, yeni çevre ve yeni hocalarla tanışmak çok güzel duygulardı. Evet aslında çocukluktan çıkmış ve kendi başıma özgürce kararlar alabilme ve bu aldığım kararların arkasında durmayı yavaş yavaş öğrenmeye başlamıştım. Her şey güzel gidiyordu fakat bir Uluslararası İlişkiler öğrencisi olarak en az bir yabancı dile iyi seviyede sahip olamamak beni çok düşündürüyordu. Yabancı dil kurslarına katılmıştım ama istediğim o yetkinliği kazanamamıştım. Hatta bir seferinde Erasmus programına başvurduğum ama sözlü sınavda birkaç kelimeyi bir araya getirip konuşamamak bu konunun benim için artık kesinlikle halledilmesi gereken bir mesele olduğunu apaçık gösteriyordu.

Yurtdışına gidip bu işi halletmem gerekiyordu ve Amerika, Avustralya, İngiltere gibi ana dili İngilizce olan ülkeler hakkında yeterince bilgi edindikten sonra okuluma ara verip bütçeme uygun ama çok sık duymadığımız bir yer olan Güney Afrika Cape Town'a gitmeye karar verdim. Cape Town benim için hayatımda bir dönüm noktası olmuştu. Orada her günümü dolu dolu geçiriyor ve bulduğum her fırsatta İngilizce konuşmaya çalışıyordum. Sabahtan öğlene kadar İngilizce kursuna gidiyor, öğleden sonraları ise misafir öğrenci olarak kabul aldığım Cape Town Üniversitesinde derslere katılıyordum. İngilizcem çok kısa bir sürede ilerlediğini öyle ki bazen Türkçe kelimeleri bile hatırlamakta zorlandığımı farkettim. Türkiye'ye döndüğümde Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başlamıştım. Yurtdışı tecrübesinin özellikle Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan bir öğrenci için ne kadar önem arzettiğine şahit olmuşum.

Önceki yıllarda gerçekleştirmediğim Erasmus hayalimi iki dönem burslu olarak İsveç'te gerçekleştirmiştim. Bu arada İsveççeyi de kendimi idare edecek kadar öğrenmiş ve hayallerime doğru adım adım ilerlemenin mutluluğunu yaşamaya başlamıştım. Tabii ki staj mevzusuna değinmeden geçmek olmaz. Bulduğum ilk fırsatta Brüksel'e gidip staj yapabileceğim yerlere başvurular da bulunmuşum. T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'miz beni stajyer olarak kabul etmişti. Bu benim için çok büyük avantajdı çünkü AB'nin kalbinin attığı yerdeki olaylara canlı olarak şahit olma fırsatı yakalamıştım. Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumlara katılıp üst düzey birçok yetkili ile tanışma fırsatım olmuştu. AB gündemini yakından takip edebiliyordum. Tanıştığım her yeni insan, edindiğim her yeni tecrübe beni hayata daha iyi hazırlıyordu. Türkiye'ye döndüğümde okulumdan onur öğrencisi olarak mezun olmuşum.

Artık iş bulma zamanı gelmişti. Aslında bu zamana kadar edindiğim tecrübeler beni akademisyenlik mesleğine hazırlamıştı ama ben yine de iş hayatını bir görmek istemişim. Türk Havacılık Uzay Sanayiinde Organizasyonel Gelişim Uzmanı olarak işe başladım. Burada çalışmak bana gerçekten çok şeyler kattı çünkü Türkiye'nin en önde gelen savunma sanayii şirketlerinin birinde savunma konularını birinci elden tecrübe ediyor, yurtdışına yaptığım iş seyahatleri ile de yurtdışındaki savunma sanayii şirketlerini tanıma fırsatı buluyordum. Savunma sanayii alanında edindiğim bilgilerimi akademik alana taşımak ve ulusal güvenlik ve savunma konularında ülkemizin ihtiyaç duyduğu güncel meselelere akademik çözümler üretebilmek için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümün'de yüksek lisansa başladım. Bu kariyer yolculuğumun başından beri bana kendi

* Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

hayatıyla ilham olan çok saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Fahri TÜRK ve desteklerini esirgemeyen diğer tüm hocalarıma buradan çok teşekkür ediyorum ve ilerleyen yıllarda da ülkemizi en güzel bir şekilde temsil edebilmeyi ümit edeyorum.