

## İNGİLTERE'DE DİL EĞİTİMİ

Merve HATİPOĞLU\*

Başka ülkeler görmek çoğumuzun hayalidir. Benim hayalim de İngiltere'yi görmektir. Ortaokuldan itibaren yabancı dil olarak İngilizce eğitimi aldım. Lise hayatım boyunca da kendimi geliştirmek için İngilizce konuşabileceğim her türlü faaliyet ve projede yer almaya gayret gösterdim. Okuldaki öğretmenlerimin tavsiyeleriyle de İngiltere'de nasıl okuyabileceğimi araştırmaya başladıktan sonra Ramsgate şehrinde bir dil okulu buldum. Okulun internet sitesinden gerekli formu doldurdum, elektronik posta atıp yetkili birimle iletişim kurdum. Bu işlemleri benim açımdan hızlandıran ve kolaylaştıran bir diğer etken de Avrupa Birliği vatandaşı olmamdı. Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra geriye sadece uçak biletimi alıp İngiltere'ye gitmek kaldı. 2014 yılının Haziran ayında Uçağım Gattwick Havaalanı'na indiğinde okulun görevlileri beni karşılayıp okulun bulunduğu Ramsgate şehrine getirdiler. Bu benim için önemliydi. Çünkü İngilizce seviyesi düşük olan bir öğrencinin havaalanından kendi imkânlarıyla şehre gitmesi oldukça güçtü. Okula ulaştıktan sonra görevlilerin benim için seçtikleri koruyucu aile ile tanıştım. Yaşım 18'den küçük olduğu için koruyucu aile ile kalmam gerekiyordu. Ev sahibem Marion adında orta yaşlarda bir kadındı ve ne kadar farklı kültürlerden olsak da iyi anlaşabiliyorduk. Ev içinde kendi dilimde konuşmam yasaktı. Marion akşam yemeğinde sürekli bana gündemden haberler anlatıyor, günümün nasıl geçtiğini soruyor hatta Türk kültürü hakkında sorular sorup beni İngilizce konuşmaya teşvik ediyordu. İlk zamanlar kısa ve kaçamak cümleler kurarken gün geçtikçe kendime güvenim artmış ve uzun cümleler kurup sohbet edebilir hale gelmişim. Okulda dersler başlamadan önce sözlü mülakatla dil seviyem ölçüldü. Bu benim için yeni bir durumdu çünkü Türkiye'de seviyemin ölçüldüğü sınavlar hep yazılıydı. Dil okuluna girişimde B1 seviyesindeydim. Sözlü mülakata girdiğimde güler yüzlü bir görevli benimle sadece sohbet etti. Nereli olduğumu, yaşımı, ne okuduğumu, hobilerimi, neden İngilizce öğrenmek istediğimi ve ilerideki hedeflerimin neler olduğunu sordu. Sohbet sırasında şakalaşmaların dahi olduğu bir mülakattı. Mülakat sonucunda seviyemin B1 olduğu doğrulandıktan sonra hangi sınıfta eğitim alacağım belli oldu. Sınıftaki arkadaşlarımla tanıştıktan sonra İngiltere maceram tam anlamıyla başlamıştı.

Birçok farklı öğretmenden eğitim aldım. İngiliz aksanı ilk zamanlarda bana kendimi şiir dinliyormuşum gibi hissettirse de bir süre sonra alıştım ve aksanlarını anlamaya başladım. Birçok ülkeden öğrenci vardı ve kimse kendi dilini kullanmıyordu. Herkes İngilizce konuşmak için özen gösteriyordu. Bunu şu şekilde örnekleyebilirim; ders sonrasında hep beraber otururken Türk bir arkadaşımın diğer Türk arkadaşına anlamını bilmediği kelimeyi İngilizce açıklamaya çalıştığına şahit oldum. Çünkü hepimiz İngilizce konuşmaya alışmıştık. Her gün yeni bilgiler öğreniyor ve doğal ortamda konuştuğumuz için daha çabuk öğreniyorduk. Sınıfımda IELTS sınavına hazırlanan öğrenciler vardı ve bende onlarla arkadaş olup nasıl bir çalışma sistemi oluşturduklarını izledim. Bir akşam kendime bir defter aldım ve IELTS sınavındaki konuları internetten bulup deneme yazıları yazmaya başladım. Bir süre sonra kendimi yazılı ifade etmede başarılı olduğumu fark ettim. Öğretmenlerime yazılarımı okuttum ve her seferinde ilerleme kaydettiğimi söylediler. Aldığım her olumlu dönüş beni daha da heveslendirdi.

Eğer öğrenme isteğim olmasaydı bence kendimi geliştiremezdim. Okulum bittiğinde C1 seviyesindeydim yani ileri seviye İngilizce bilgisi olan bir öğrenci olmuştum. Bir İngiliz ile rahatça konuşup anlaşılabilir hale gelmişim. Hem İngiltere'de olmam hem şanslı olup iyi bir okulda eğitim almam ve güzel bir arkadaş ortamında eğlenerek öğrenmiş olmam

---

\* Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi

İngilizcemi geliřtirmem için büyük bir avantajdı ama önemli olan öğrenme isteęim ve hırımdı.