

İRLANDA'DA DİL EĞİTİMİ

Ali Caner BAŞOL*

Uluslararası ilişkiler bölümünde eğitim ve öğrenim gören her öğrencinin hayallerini süsleyen en önemli şey tabiki yurtdışına çıkmak ve belirli bir sürede olsa yurtdışında kalıp yeni kültür ve deneyimleri tadarak kendini geliştirmektir. İrlanda'da kaldığım 2 ay boyunca fazlasıyla deneyim kazandığımı söyleyebilirim. İlk olarak İngiltere ve Malta'yı araştırmaya başladım ve dil eğitimi veren çoğu okula e-posta atıp fikir sahibi olmaya çalıştım ancak pek tatmin olmamıştım, sonrasında yurtdışı eğitim danışmanlık şirketleri bana İrlanda seçeneğini sundu. İrlanda tüm gençlere olduğu gibi banada kültürel ve doğal güzellik bakımından çekici gelmekteydi. Uzun bir araştırma sonucunda fiyatının yüksek olmaması, Türkiye'ye yakınlığı, doğal güzellikleri, ilk defa yurt dışına çıkacağım için insanların cana yakınlığı ve misafirperverliği, Türk öğrenci sayısının az olması (İngilizce konuşma pratiği için önemli), ve tabî ki 2012 yılında Türkiye ile İrlanda arasında yapılan anlaşma ile öğrenciye kısa süreli seyahatlerde vize kolaylığı beni cezbeden etkenlerin başında gelmekteydi.

Yaklaşık 4 saatlik uçak seyahatinden sonra uçaktan indiğimde bana söylendiği gibi haziran ayı olmasına rağmen bulutlu ve yağmurlu bir havayla karşılaşmıştım. Belki de İrlanda hakkında tek şikayet ettiğim şey havasıydı. Haftanın 2-3 günü hava tamamen kapalı yada yağmurluydu. Havaalanı çıkışında dili daha çok kullanmak ve Dublin'i keşfetmek amacıyla kalacağım aile tarafından karşılanmak istemedim. Evi bulmaya çalışırken karşılaştığım en önemli şeylerden biri her tarafın yeşil ve ağaçlık olmasıydı. Ayrıca hiçbir zaman yoğun trafikle karşılaşmayacağımızı söyleyebilirim. Eve ulaştığımda ev sahibi aile tarafından karşılanmam çok samimi ve sıcaktı. Ertesi gün okula başladığımda her milletten insanla tanışmanın verdiği deneyim çok önemliydi ve onların düşüncelerini öğrenmek hem bakış açımı genişletti hemde sosyalleşme anlamında bana çok şey kazandırdı. İrlanda'da dikkatimi çeken önemli durumlardan biride Türklere sürekli olarak minnettarlıklarını dile getirmeleriydi. İngiliz ablukası sonucu 1845 yılında başlayan Büyük Kıtık (Patates Kıtığı) döneminde İrlanda'da bir milyon kişinin öldüğü söylenmektedir. Zamanın Osmanlı padişahı Abdülmecid tarafından bu ülkeye tohum, ilaç ve gıda yardımı yapılmış ve böylece birçok insanın hayatı kurtulmuştur. Okuldaki öğretmenlerim ve aile bireyleriyle neredeyse her hafta bu durumu konuşurduk ve sürekli teşekkürlerini dile getirirlerdi.

İrlanda; edebiyat, sanat ve kültür ile ilgilenen kişileride memnun edecektir. Müzeleri, kaleleri (WaxMuseum, VikingsMuseum, Killkenny Castleve Blarney Castle), kültürel etkinlikleri gezmekle ve öğrenmekle bitmeyecek kadar çoktur. Dublin'e ayak bastığınız an Ortaçağ havasını evlerin mimarisinden bile hissedebilirsiniz. Doğal güzellikleri de mükemmeldir ve Cliff of Moher'e kesinlikle uğranmalıdır. Tur şirketleri ile ülkenin hemen hemen her yerini gezebilirsiniz.

Dil konusuna gelecek olursak şehirde yaşayan İrlandalıların aksanları anlaşılmayacak düzeyde değildir ve bu durumda çok zorluk yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Okulda aldığım

*Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İkinci Sınıf Öğrencisi

eđitim ise İngilizcemin řekillenmesinde önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Sistemli, yeri geldiğinde eğlenceli yeri geldiğinde ciddi ancak hiçbir zaman sıkılmayacağınız bir eğitim sistemleri olduğunu söyleyebilirim. Öğretmenler çođunlukla cana yakın ve bir öğretmen-öđrenci ilişkisinden çok, sizinle arkadaş ilişkisi yürütüyorlar ve aklınıza gelebilecek her konuyu konuşup sizin daha rahat ve belli çekincelere takılmadan konuşmanıza olanak sağlıyorlar. Sonuç olarak İrlanda'yı ilk fırsatta ziyaret etmenizi öneririm ayrıca ön yargılı olmamanızı tavsiye ederim ve pişman olmayacağınızın garantisini verebilirim. Seyahat edecek arkadaşlara şimdiden iyi yolculuklar dilerim.