

## MEZUN PENCERESİNDEN

Gizem ERSOYLU\*

Uluslararası ilişkiler deyince aklıma ilk olarak yabancı dil gelmektedir. Her uluslararası ilişkiler mezununun bir veya birden fazla yabancı dil bilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Dünyamızda küreselleşmenin de etkisiyle ortak bir dil kullanılmasına duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Günümüz de çok sayıda üniversite mezunu olduğundan işverenler mezunlar arasından eleme yaparak en donanımlı olanlarını seçmeye çalışmaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümünde de bu donanımı sağlayacak en önemli etken yabancı dildir. Yabancı dil konusunda imkanlarımızın el verdiği ölçüde elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu amaçla Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Amerika'nın Boston şehrine altı aylık İngilizce eğitimimi gerçekleştirme için gittim. Amerika'ya gitmeden önce de İngilizce ile ilgili bazı çalışmalarım vardı. Amerika'da geçen bu altı aylık sürede İngilizcem açısından çok faydalı oldu. İngilizcemi sadece kitaplardan okuyarak değil de günlük hayatımda da kullanarak yani yaşayarak geliştirdim. Bu açıdan bakıldığında yurt dışı eğitiminin faydası tartışılmaz derece de büyüktür. Bunun dışında çok farklı kültürler tanıdım ve birçok ülkeden arkadaş edinip çok güzel dostluklar kurdum. Yabancı arkadaşlarımla ilişkim halen devam etmektedir. Kişiliğime etkisi açısından baktığımız da ise kişiliğim de dönüm noktası diyebilirim. Özgüven duygusunun gelişmesinde hiç kuşkusuz büyük katkısı oldu.

İngilizcemi geliştirip Türkiye'ye geri döndükten sonra birkaç iş başvurusu yaptım. Bunlardan biri de bir bankaya bağlı leasing (finansal kiralama) şirketinin genel müdürlüğüydü. Benimle bir mülakat yapmak istediklerini söylediler ve görüşmeye çağırdılar. İlk mülakatımız sohbet havasında geçti. Bende heyecanlı görünmek yerine kendine güvenen kendinden emin biri olarak durmaya çalıştım. Bu mülakatta özgeçmişim, Leasing nedir?, Neden finans sektöründe çalışmak istediğim ve nasıl bir iş ortamında çalışmak istediğim hakkında konuştuk. İkinci kez İngilizce mülakata çağırdılar. Bu mülakatta şirketten üç tane yönetici vardı ve bana Amerika'ya gitmemin amacını sordular ve özgeçmişim hakkında

---

\* Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans Mezunları 2013

konuşmamı istediler. Bunları cevapladıktan sonra İngilizcemin çok akıcı olduğunu ve ithalatçılarla rahatlıkla konuşabileceğimi söylediler. Bu ikinci mülakattan bir kaç gün sonra beni arayıp iş teklifinde bulundular. Leasing sektörünün mesleki hayatıma başlamak için güzel bir nokta olduğunu düşündüm ve bende bu iş teklifini kabul ettim. Leasing sektörünün içinde ithal alımlar da söz konusu olduğu için İngilizcemi de kullanabileceğim bir iş. Ayrıca hukuk, bankacılık, sigortacılık, dış ticaret gibi birçok alanı içinde bulunduran bir sektör.

İş hayatının ilk dönemleri tabi ki de zorlu bir süreç bu konuda aksini iddia edemeyeceğim. İşe ve iş ortamına alışmak zaman alabiliyor, fakat iş ortamının işe alışma da çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ben bu açıdan şanslıyım diyebilirim iş arkadaşlarımla olan ilişkilerim gayet samimi. İşe alışmak için de insan kendisine zaman vermeli. Günden güne bir şeyler yapabildiğimi başarabildiğimi görmek beni işime motive ediyor. İşimle ilgili olarak her zaman dikkatli olmaya ve sorumluluk sahibi olmaya özen gösteriyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İş hayatının üzerimize yüklediği sorumluluklar çok fazla ama bununla beraber kendi ayakları üzerinde durabilen yani kendi ihtiyaçlarını kendi kazandığı parayla karşılayabilen bireyler olmak ve toplumda bir statüye sahip olmak iş hayatının mutluluk verici yanları.

Ayrıca ben bu yazım aracılığıyla da benim bugünlere gelmem de emekleri çok büyük olan bölümümüz öğretim üyelerine de sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.

Saygılarımla.